



ONTMOETINGSKERK  
Nijmegen

# Mededelingen

Parochie Heilige Drie-eenheid

Weekend  
20/21 november  
2021

## Vieringen

### 20/21 november

Lezingen: Dan. 7,13-14 en Joh. 18,33b-37

za. 18.30 uur **Eucharistieviering**

vg. Jacques Grubben  
met Jongerenkoor

zo. 11.00 uur **Eucharistieviering**

vg. Albert de Jong  
met Mediorenikoor

### 24 nov. Liturgische viering

wo. 9.00 uur Daniel 5,1-6.13-14.16-17.23-28  
en Lc. 21,12-19

### 27/28 nov. 1<sup>e</sup> Advent

Lezingen: Jer. 33,14-16 en Luc. 21,25-28.34-36

za. 18.30 uur **Woord- en Communieviering**

vg. Roland Brans en Emmanuel Gerritsen  
met koor Encore

zo. 11.00 uur **Woord- en Communieviering**

vg. Roland Brans en Emmanuel Gerritsen  
met Gregoriaans koor

### 1 december Liturgische viering

wo. 9.00 uur

Alle vieringen zijn online te volgen via onze website  
[www.ontmoetingskerk.net](http://www.ontmoetingskerk.net).

#### ► Familieberichten

Deze week afscheid genomen van:  
mw. Willy Kimenai - Hessels, 89 jaar.

#### ► We zijn er: Bemoedigingsmomenten

De Ontmoetingskerk is open voor een kort gesprek en/of het aansteken van een kaarsje in de kapel op **maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 11.30 uur**. Er is dan iemand aanwezig die u vanaf gepaste afstand een luisterend oor biedt.

#### Vanwege de aangescherpte maatregelen vragen we u:



- echt niet naar de kerk te komen als u klachten hebt
- een mondkapje te dragen als u zich verplaatst, als u op uw plaats zit mag het mondkapje af
- uw handen te ontsmetten bij binnenkomst
- 1,5 meter afstand te houden
- na afloop van de vieringen de kerkzaal via de achterkant te verlaten (en dus uw jas mee te nemen in de viering)

! Het koffie/thee drinken na de vieringen vervalt !

#### ► !! Kunstzinnige avond van maandag 22 november gaat niet door !!

De geplande KunstZINnige Avond van a.s. maandag 22 november gaat NIET door. In goed overleg met de heer Dick Reeder, inleider van de avond, en kunstenaar van de geëxposeerde kunstwerken in zaal A en de Tuinzaal (zaal M), is besloten - gegeven de omstandigheden rondom Covid-19 - om de KunstZINnige Avond **niet door te laten gaan**.

Ook eerder in 2020 moesten we vanwege corona de geplande opening van de jaarexpositie van de Werkgroep KunstZINnig afgelasten. Ook toen kon de heer Dick Reeder zijn met passie en kennis samengestelde inleiding niet uitspreken.

Mochten in het voorjaar 2022 de omstandigheden zodanig zijn dat er opnieuw een mogelijkheid van presentatie ontstaat, zal dan een KunstZINnige Middag op een zaterdag worden ingepland. Drie maal scheepsrecht?

Namens de Werkgroep KunstZINnig, Wim Koopmans

#### ► De Aanloop

De Aanloop is elke **woensdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur** open voor een kopje koffie of thee en een praatje.

► **Bloemversiering Eeuwigheidszondag**

**21 november 2021**

Eeuwigheidszondag, het leven gelaten ... De liturgische kleur is wit. Het Leven en Leven na dit leven mag gezien worden als een cirkel. Een cirkel heeft geen begin en geen einde, het leven gaat door ook na de dood. Witte Rozen, bloemen van de Liefde. In de protestantse viering worden de kaarsen ontstoken bij alle namen die genoemd worden. Het riet staat voor het ruisen van een zachte bries, voor Stilte en Aandacht. Dor blad staat symbool voor de vergankelijkheid van het leven. Alles verbonden door Klimop, altijd blijvend groen, teken van Gods Trouw aan mensen!

► **Levenswijsheden**

**Woensdag 24 november, 19.30-21.30 uur.**

*"Wat wil jij worden als je groot bent." vroeg de mol.  
"Lief." zei de jongen.*

Deze levenswijsheid staat in het boek: 'De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard'. Een prachtig verhaal van Charlie Mackesy over vriendschap, liefde en jezelf zijn. Vertaald door Arthur Japin. De illustraties en de poëtische teksten tonen een bijzondere vriendschap tussen de jongen en de drie dieren. Vier vrienden, die met hun verschillende karakters en uiterlijk prima bij elkaar passen. De universele lessen die ze samen leren zijn stuk voor stuk levenswijsheden. Ik daag je uit je eigen levenswijsheden te spiegelen aan en met elkaar als de jongen uit het boek.

Een 2<sup>e</sup> avond is op 1 december. Beide avonden horen bij elkaar.

► **Adventmeditaties**

Geleide meditatie geïnspireerd door Thomas Merton. Het thema is: De terugkeer van het licht.

Steeds op **donderdag van 10.00 tot 11.00 uur** in de stiltezaal van de Ontmoetingskerk.

Begeleiding Jacqueline Pompe en Moniek Steggerda.

**Data: 25 november, 2, 9 en 16 december.**

*Opgave bij: [m.steggerda@live.nl](mailto:m.steggerda@live.nl). U kunt zich aanmelden per keer. Ervaring met meditatie is niet nodig.*

*Kosten: vrijwillige bijdrage en kosten van koffie of thee.*

► **Leesgroep**

De volgende keer, **1 december van 19.30 tot 21.30 uur**, bespreken we de drie laatste hoofdstukken uit het boek van Paul van Tongeren 'Het wonder van betekenis'. 7: Met dank aan, 8: Strijd in jezelf, 9: Niet zonder ons. Afhankelijk van de coronamaatregelen komen we de volgende keer bijeen in de Tuinkamer dan wel online. Je krijgt tijdig te horen wat we gaan doen.

► **Oproep van de paus tot een gezamenlijke synode**

Paus Franciscus heeft tot verrassing van velen ons opgeroepen tot een wereldwijd proces van bezinning over geloof en kerk ter voorbereiding van een algemene bisschoppensynode die over twee jaar zal plaatsvinden. Daartoe worden we geraadpleegd.

Op drie middagen/avonden zullen daarover in gesprek te gaan aan de hand van een aantal vragen. Wat we zo verzamelen, kunnen we vervolgens doorgeven aan de bisschop. Die kan dat dan weer gebruiken voor zijn rapport aan de andere bisschoppen en aan het Vaticaan in Rome.

De data zijn: **woensdag 1, 8 en 15 december** 's middag van 14:00 tot 16:00 uur en 's avonds van 20:00 tot 22:00 uur in de Taborkapel van de Cenakelkerk.

U bent van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen.

► **Ruimte voor rouw**

Onder leiding van pastors Trees Versteegen en Marije Klijnsma. We komen om de week samen op **donderdag van 11.00 - 12.30 uur** en hebben nog 3 bijeenkomsten. Data: **2 dec, 16 dec, 13 jan**.

*U kunt zich niet meer aanmelden voor deze groep.*

► **Nieuwe website**

De Ontmoetingskerk heeft een nieuwe website. Deze site is vorige week in de lucht gekomen. Het webadres is hetzelfde gebleven: [www.ontmoetingskerk.net](http://www.ontmoetingskerk.net). Geprobeerd is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vorige website, maar toch een nieuwe site te creëren. Natuurlijk is de site nog niet volledig, maar er is o.a. al wel een agenda en een rooster van kerkdiensten te vinden.

U kunt zich abonneren op de digitale versie van het mededelingenblad door een e-mail te sturen aan:

[mededelingen@ontmoetingskerk.net](mailto:mededelingen@ontmoetingskerk.net). U ontvangt dan elke week het mededelingenblad per e-mail.

Kopij voor het mededelingenblad kunt u sturen aan: [redactie@ontmoetingskerk.net](mailto:redactie@ontmoetingskerk.net) - uiterlijk woensdag 12.00 uur.

**Zo bereikt u de Ontmoetingskerk:**

**Secretariaat:** ☎ 344 14 46  
dinsdag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur

**Voor noodgevallen** buiten deze tijden verwijst het antwoordapparaat u naar de bereikbare medewerk(st)er

**adres:** Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen

**e-mail:** [secretariaat@ontmoetingskerk.net](mailto:secretariaat@ontmoetingskerk.net)

**website:** [www.ontmoetingskerk.net](http://www.ontmoetingskerk.net)