



Je hebt je baan en
je inkomen verloren

Of je moest vluchten en
alles wat je kent achterlaten

Of je bent ziek geworden en
van alles wat vanzelfsprekend
was kan niet meer

Of je bent gescheiden
en zorgt nu alleen
voor de kinderen

Of een dierbare is gestorven

Of je hebt een andere
vorm van verlieservaring

Aandacht voor verlies & rouw

Misschien heb je behoefte
aan een luisterend oor.

Misschien wil je je verhaal
met anderen delen.

Bij de ontmoetingsplekken
voor Verlies & Rouw
bieden vrijwilligers jou
een plek waar dit kan.

Aandacht voor jouw verhaal

Open inloop. Er is iemand die luistert naar jouw verhaal of die gewoon met je wil zitten en een kopje thee of koffie drinken.

vr 5 januari	15.00 - 17.00 uur	Huis van Compassie
do 11 januari	10.00 - 11.30 uur	Ontmoetingskerk Wijkfabriek
di 16 januari	13.00 - 15.00 uur	
vr 2 februari	15.00 - 17.00 uur	Huis van Compassie
do 8 februari	10.00 - 11.30 uur	Ontmoetingskerk Wijkfabriek
di 13 februari	13.00 - 15.00 uur	
do 29 februari	10.00 - 11.30 uur	Ontmoetingskerk
vr 1 maart	15.00 - 17.00 uur	Huis van Compassie
di 12 maart	13.00 - 15.00 uur	Wijkfabriek
vr 5 april	15.00 - 17.00 uur	Huis van Compassie
do 11 april	10.00 - 11.30 uur	Ontmoetingskerk Wijkfabriek
di 16 april	13.00 - 15.00 uur	

Themabijeenkomsten staan op de websites van de verschillende ontmoetingsplekken.

In samenwerking met:

