

## *Wijsgerige kring*

*Lang heeft het christelijk denken de cultuur en daarmee ook de filosofie beïnvloedt of beslissend bepaald. Kritiek op het denken werd daarmee ook vaak religiekritiek. In de loop van de 20e eeuw leek het religieuze denken een gelopen race: het kon geen zinnige bijdrage aan het denken meer bieden. Veel filosofen namen niet eens meer de moeite zich met religie, laat staan de christelijke godsdienst, bezig te houden. De laatste decennia is er echter een kentering: religie lijkt opnieuw gewaardeerd te worden door filosofen zoals René Gude, Peter Slooterdijk, Gianni Vattimo, John Caputo, (en zelfs Freek de Jonge). Alle reden om opnieuw te kijken naar de verhouding tussen filosofie en het christelijk denken; welke raakvlakken zijn er en welke uitdagingen? Als data hebben we gereserveerd: 24/2, 24/3, 21/4, 26/5, 23/6. We komen samen in de Maranathakerk en beginnen om 20.00 uur. De kring wordt geleid door Wouter Slob en Robert Rijkschroeff. Info en opgave: [wouter.slob@pkn-nijmegen.nl](mailto:wouter.slob@pkn-nijmegen.nl).*